

Drie Koningen met de os en de ezel



Wij protestanten zeggen al snel:

‘Wat moeten die os en die ezel daar nou, waar staan die in de Bijbel?’

De vorige Paus, een nieuwtestamenticus, wilde ook van ze af, maar was even vergeten dat er ook een Oude Testament is.

Ik lees in Jesaja 1 vs 2-3:

‘Een os kent zijn heer en een ezel de krib van zijn meester, maar mijn volk kent mij niet.’

Dat ging toen in vervulling: de schriftgeleerden zeiden dat de wijzen maar naar Bethlehem moesten, maar zelf lieten ze hem links liggen.

Bisschoppen meer dan 1000 jaar geleden zeiden tegen kunstenaars:

“Als je die magiërs afbeeldt, moeten daar een os en een ezel bij, want het gaat erom dat wij Hem kennen” en op veel oude schilderijen is het net of ze je aankijken en vragen: *“Ken jij Hem?”*

Jan Bosman

